

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 163

Goddelijke voorziening

Wat gebeurt er met de leden van het menselijk ras die nooit van de Here Jezus hebben gehoord, met hen die niets weten van Zijn geboorte in Bethlehem, Zijn dood op Golgotha, Zijn opstanding tussen de doden uit? Wat gebeurt er met hen die nu op aarde leven en nog helemaal niets hebben gehoord van wat God over Zijn Zoon vast heeft laten leggen? Welke voorziening heeft God voor hen getroffen? Heeft God er in Zijn verlossingsplan geen aandacht aan besteed, of is Hij eraan voorbij gegaan?

Geeft de Bijbel wel antwoord op deze ingewikkelde vragen? Ik denk dat de Bijbel dat doet en we zullen die opslaan om het licht te zien dat God heeft gegeven over deze moeilijke vraagstukken.

Het is goed om aan het begin van deze studie op te merken dat alle mensen die onderwijs geven in Gods Woord de plicht hebben om de grote en ingewikkelde waarheden daarin te ontdekken en te begrijpen, om ze vervolgens onder woorden te brengen die begrijpelijk zijn voor hen die onderwezen worden. Dat is niet eenvoudig, omdat men vaak waarheden ontdekt waarvoor de woorden om die naar voren te brengen niet gevonden kunnen worden. Bij de presentatie van de waarheid die ik nu verkondig, moest ik het woord 'voorziening' gebruiken, hoewel ik heb geaarzeld om dat te doen. Ook moest ik bij het beschrijven van deze waarheid in herhalingen vallen omdat ik geen synoniemen heb voor dit woord. De betekenis hiervan zal geheel duidelijk worden als we nadenken over een andere goddelijke voorziening voordat we verder gaan met wat wel eens de belangrijkste voorziening zou kunnen zijn die God heeft getroffen. Het zou de lezer zeer helpen als hij bedenkt dat wanneer God een combinatie van zaken regelt op een bijzondere manier

om bepaalde doelen te verwezenlijken, we te maken hebben met een goddelijke voorziening die we niet mogen negeren of naast ons neerleggen.

In de Bijbel staat een boek, of gedeelte, dat 'het evangelie van Johannes' wordt genoemd. Dat boek is een goddelijke voorziening. De schrijver, Johannes, legt uit: 'Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij (iedereen die dit leest) gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam' (Joh. 20:30,31).

Daarom weten we dat we in dit boek materiaal vinden dat door God is geselecteerd met de bedoeling gelovigen in Jezus Christus voort te brengen. We kunnen op grond van deze goddelijke verkondiging stellen dat we in het evangelie van Johannes Gods reddingbrengende boodschap vinden die God vrij ter beschikking heeft gesteld aan de volken op grond van Paulus' uitspraak in Handelingen 28:28. Dit is Gods eigen voorziening om gelovigen voort te brengen en we zouden er ijverig en zorgvuldig aandacht aan moeten besteden. Niet zoals sommige mensen die beweren dat alleen de waarheid die in Efeze en Colosse staat iemand in deze tijd kan verlossen.

Het is evenwel duidelijk dat deze voorziening niet ter beschikking stond van de mensen voordat Johannes zijn evangelie schreef. Ook mensen in onze tijd die geen exemplaar van dit boek hebben, of die niet in staat zijn het te lezen als ze er wel een gehad zouden hebben, beschikken er niet over. We kennen evenwel uit vroeger tijden voorbeelden van mensen die godvrezende, volmaakte, oprechte individuen waren, die zich onthielden van alle kwaad en een positieve relatie hadden met God. Wat was de goddelijke voorziening die het voor zulke mensen als Job en Abimelek (Gen. 20) mogelijk maakte om godvrezend te leven in gemeenschap met de Godheid?

De Bijbel geeft daarop het antwoord. Hij spreekt over een goddelijke voorziening, die zeer belangrijk is, maar die bijna volkomen wordt miskend en genegeerd. Deze voorziening dateert van 'in den beginne,' nog voordat de mens werd geschapen. Hij is nog steeds van kracht en werkt nog net zo als in het begin. Hij is onlosmakelijk verbonden met het feit dat God, de Eerste Oorzaak, het Opperwezen, uit de aard der zaak ondoorgrondelijk, onkenbaar en onzichtbaar is. Daarom zou er in de wereld die God wilde scheppen als verblijf voor de mens, een wereld die onontbeerlijk is voor het hoogste goed van de mens, een voorziening moeten zijn om God bekend te maken. Anders zou de mens die Hij wilde scheppen zelfs niet weten van het bestaan van God die hem heeft

gemaakt. Hij zou zijn hele leven leiden zonder de onkenbare Schepper te kennen.

Daarom was er zelfs voordat de mens werd geschapen in de wereld die hij zou bewonen, een aspect van de Godheid dat 'het Woord' wordt genoemd (*HO LOGOS*). De waarheid komt krachtiger tot uitdrukking wanneer we *HO LOGOS* vertalen met 'de Uitdrukking' en beseffen dat het gaat over Hem Die de Openbaarder of de Uitdrukking van God is. In onze taal is een uitdrukking een rangschikking van woorden (een zin) die iets zegt; zij communiceert. Vanaf het eerste vers in het evangelie van Johannes weten we dat, toen Adam op aarde verscheen, de Uitdrukking van God al in de wereld was, klaar om Zijn dienst te verrichten, namelijk de Absolute God aan de mens bekendmaken. Dat was de reden dat Adam God kende.

Bovendien wordt ons gezegd dat 'de Uitdrukking naar God toe was'; hij maakte deel van Hem uit. Het gebruik van het woordje 'bij' als vertaling van het woord *PROS* doet weinig anders dan deze heerlijke openbaring versluieren. In de Griekse Schriften komen we de uitdrukking *PROS TON THEON* twintig keer tegen en alleen in dit gedeelte is de vertaling 'bij God' gekozen (tweemaal). Het woord *PROS* zou vertaald moeten worden met 'naar... toe'; dan verklaart het de relatie tussen de Logos en de Godheid. Aan deze uitspraak is de verklaring verbonden dat 'de Uitdrukking' God was. In werkelijkheid was het God Zelf Die Zich uitdrukte en openbaarde aan de mens door middel van een goddelijke voorziening die Hij had ingesteld.

De bediening van de Logos (Uitdrukking) is niet gestopt bij Adam. Hij heeft zijn werk in hem gedaan, maar is doorgedaan tot al zijn afstammelingen, want de Logos was het ware Licht dat ieder mens die in deze wereld komt verlicht (Joh. 1:9). Hierin moeten we ons geloof zonder meer oefenen. We moeten God op Zijn Woord nemen en in die lijn ook denken. Vraag uzelf af of u ooit nog andere waarheden zult ontvangen, als u deze eenvoudige uitspraak over de waarheid afwijst.

Zelfs nadat Adam had gezondigd en de zonde tot de dood in de wereld was gekomen, hield de Logos, de Uitdrukking van God, niet op te werken. Hij heeft ook het licht dat Hij verspreidt niet getemperd. Het was (en is) de goddelijke voorziening dat de Logos de Godheid tot uitdrukking zou brengen, zou verklaren en openbaren. Hij is het Licht dat nooit afneemt; Hij schijnt in en door de duisternis, het ware Licht van God, niet slechts een zwak vlammetje dat de mensheid irriteert, maar een goddelijk Licht dat ieder mens die in de wereld komt verlicht.

De waarheid van deze universele verlichting blijkt duidelijk uit Paulus' grote evaluatie van en aanklacht aan de mensheid in de brief aan de

Romeinen, hoofdstuk 1, waar hij verklaart 'dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard (Rom. 1:19) waarna hij vervolgt met 'hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt (erkend) of gedankt' (1:21). Vervolgens zegt hij dat de mensheid 'het verwerpelijk achtte God te erkennen' (1:28), wat allemaal aantoonde dat er een universele kennis van God bestond onder de Ouden. Het is kennis waarmee zij iets moesten doen. Zij hadden zich tot Hem moeten keren van Wie zij wisten dat Hij bestond, maar zij verkozen een andere kant op te gaan. Dat was de reden dat God hen overgaf aan hun eigen verlangens, maar Hij heeft ze nooit opgegeven. Als iemand dus vraagt hoe iemand ooit God kon kennen, geeft de Bijbel het antwoord. Er bestond een goddelijke voorziening die hiervoor zorgde. Er was iemand die God tot uitdrukking bracht, een voorziening die een uitnodiging voor de mens inhield om God te zoeken. Men moest zich daarvoor openstellen. Deze universele gave van kennis was niet bepalend voor de bestemming van een mens.

Er zijn mensen die ons willen laten geloven dat de kennis van God onder de mensen in stand werd gehouden door een proces van overlevering die begon bij Adam, die het aan Set vertelde, die het vervolgens Enos vertelde, die het Kenan vertelde, die het Mahalalel vertelde, die het Jered vertelde, die het Henoeh vertelde, die het vervolgens Metuselach vertelde, die het aan Noach doorvertelde etc. etc., zoals sommigen beweren dat de kennis van de onkenbare God werd bewaard. Dergelijke ideeën laten de onvolledige verslagen van mensen de plaats innemen van het onfeilbare werk van de Logos, Die Zelf het ware licht was dat ieder mens verlicht die in de wereld komt. Bovendien wijs ik de gedachte absoluut van de hand dat de Schepper 'het evangelie in de sterren heeft geschreven, zodat de mens kennis van God zou kunnen verkrijgen door de sterrenhemel te bestuderen. Dat zou aan de sterren de plaats geven van de Logos en elke daad van plaatsvervangende voort uit de geest van de antichrist die reeds in de wereld is (zie *Seed & Bread*, nummer 160). Niet de sterren zijn Gods voorziening waarmee Hij de kennis van Zijn bestaan en werkelijkheid tot de mensen brengt. Zij getuigen van het feit dat Hij de Schepper is.

De Logos van God was vanaf het begin in de wereld. Hij is de stem van God waarmee Hij contact onderhoudt met de mensheid. Hij hoefde niet op aarde te zijn om in de wereld te kunnen zijn, hoewel Hij vaak gezien is in theofanieën, dat zijn zichtbare verschijningen van God aan de mens, zoals we ze in het Oude Testament tegenkomen. Toen het Woord (Logos) vlees werd (Joh. 1:14), vond er geen wijziging plaats in de goddelijke voorziening voor de openbaring van God aan de mensen. Hij bleef Gods communicatiemiddel. 'Niemand komt tot de Vader dan door

Mij' (Joh. 14:6), waren Zijn specifieke woorden over dit onderwerp. De 'Stem' van God werd luider door Zijn openbaring in het vlees.

In de goddelijke voorziening, met de Logos als middelpunt, ontdekken we het antwoord op de alomtegenwoordige vragen: Wat gebeurt er met al die mensen die hebben geleefd en zijn gestorven vóór de komst van Jezus Christus? Wat gebeurt met hen die zelfs in deze tijd nog nooit de boodschap hebben gehoord die God over Zijn Zoon heeft gegeven?

Als antwoord daarop zouden we kunnen zeggen dat de Logos juist hierop betrekking heeft; maar eerst zouden we de volgende vragen moeten stellen: Hadden deze mensen enig licht ontvangen (Joh. 1:9)? Wisten zij dat God bestaat (Rom. 1:19)? Hebben zij de kennis van God verwerpelijk geacht (Rom. 1:28)? Hadden zij een excuus (Rom. 1:20)? Wat in hun geval gebeurt, is duidelijk uiteengezet in Johannes 1:10-13. De Logos was in de wereld en heeft aan elk mens die daarin kwam de kennis van het bestaan en de werkelijkheid van God geopenbaard. Velen hebben hierop werkelijk geantwoord door te zoeken naar meer licht en kennis van Degene waarvan zij wisten dat Hij bestaat. Aan hen die Hem (de Logos) hebben aangenomen heeft Hij de volmacht gegeven kinderen van God te worden, namelijk aan hen die in Zijn naam geloven. Deze mensen zijn geboren (voortgebracht) niet door hun natuurlijke eigenschappen (vlees), niet door hun nationaliteit (bloed), niet omdat zij het gewild hebben. Het was alles uit God (Joh. 1:12,13).

Hiervan zijn talloze voorbeelden in het Oude Testament. Zo waren er Abel, Henoch, Noach, Abimelek (Gen. 20), Jetro (Ex. 18), de koningin van Seba en vele anderen.

'Maar wat gebeurt er met mensen in onze tijd?' zal iemand zich ongetwijfeld afvragen. Hierbij zullen we in een andere studie stilstaan, maar nu wil ik zeggen dat ik er vast van overtuigd ben dat als iemand waar dan ook reageert op het werk van de Logos, als hij ernstig zoekt in contact te komen met Hem waarvan hij ontdekt heeft dat Hij nu bestaat en een actuele realiteit is, hij in de dag waarop God de levenden en de doden zal oordelen een ruime ingang in het aionische koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus vinden.