

MSB 234

# MORE SEED AND BREAD

*KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN*

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers – directeur: David R. Hettema

---

### God heeft een dag bepaald

Door David R. Hettema

Het thema van de Bijbel is het Koninkrijk van God, de pagina's onthullen komende gebeurtenissen die ons veel leren over het wie, wat, wanneer en waar met betrekking tot Gods regering op deze aarde. De begindagen van Gods zichtbare heerschappij worden door de apostel Paulus beschreven als het "krachtig schijnen" (*EPIPHANEIA*) van Jezus Christus: **"Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning (*EPIPHANEIA*) als (namelijk) op zijn koningschap"** (II Tim.4:1).<sup>1</sup> Paulus, die vanaf de Areopagus sprak en verwees naar het Atheense altaar "Aan een onbekende god", wees hen op de enige ware God en vertelde hen dat Jezus Christus in de toekomst de wereld zou oordelen (orde op zaken stellen): "omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken" (Hand.17:31).

Zij die Gods Woord eerbiedigen, worden aangespoord om "bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld (*AIŌN* - stroom van dingen) te leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning (*EPIPHANEIA*) der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus" (Titus 2:12-13).

Wanneer onze hoop werkelijkheid wordt, zal dat de eerste openlijke manifestatie vanuit de hemel zijn in meer dan 2000 jaar, waarmee een einde komt aan het huidige zwijgen van God en de lange bedeling van Zijn genade. Wij kijken uit naar deze eerste dag van de hemelse heerschappij, wanneer God door Zijn Geest de hele dan levende mensheid openlijk zal verlichten en Jezus Christus aan ieder wezen in het universum bekend zal maken, wie Hij is en wat Hij is in Gods ogen. Deze

---

<sup>1</sup> Tenzij anders vermeld, zijn de citaten uit de NBG-vertaling van 1951.

ontzagwekkende gebeurtenis zal algemeen ontzag en aanbidding van alle mensen tot gevolg hebben, ook onder de agnosten, de atheïsten en de ongelovigen: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken” (Fil.2:9).

Deze bekendmaking en verlichting zal elke knie doen buigen en elke tong doen belijden dat Jezus de Heer is tot eer van de Vader (Fil.2:9-11). Het is dezelfde belofte die God deed aangaande Zichzelf toen Hij zich manifesteerde als Yahweh in Jesaja's tijd: **“Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren”** (Jes.45:22-23). De reactie van een individu op het stralende licht van de waarheid is geen middel tot verlossing, want de staat van dienst van elk individu is geschreven en moet nu worden beoordeeld.

Omdat Gods Geest alle levenden verlicht, zullen zij de ontvangers worden van Jezus Christus' grote uitstorting van leven en gezondheid. Zij zullen “heel gemaakt” worden in lichaam en geest en elke fysieke en mentale eigenschap van Adam en Eva bezitten voordat de zonde zijn intrede deed. Er zijn vele geschenken voor de mens die Christus kocht met Zijn kruisiging en overwinning op de dood (Ps.68:19). Of elk individu deze gaven van het aionische leven zal behouden, zal worden bepaald wanneer hun staat van dienst wordt beoordeeld door “de Rechter der ganse aarde.” “Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen”(Luc.8:17).

Voor de gelovige is het profijtelijke bezit van het eeuwige leven een absolute zekerheid, maar anderen zullen alles verliezen. Er staat iets geweldigs in de Schrift wat we ons moeten blijven herinneren: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (II Cor.5:10). Hier wordt geen specifieke locatie bedoeld waar ieder van ons moet verschijnen om geoordeeld te worden, maar het betekent wel dat ieder van ons onmiddellijk zal worden geoordeeld (geëvalueerd en een beslissing zal worden genomen) door Jezus Christus, waar we ook zijn als Zijn Geest ons aanraakt. Deze beoordeling zal een scheiding betekenen tussen hen die waardig en die onwaardig zijn, tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige; God zal Zijn rechtvaardige regering niet delen met onrechtvaardige mensen: “Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede” (Ps.37:10-11, NBV).

De Oudtestamentische Profeten en Psalm dichters werden door God geïnspireerd om de boodschap te verkondigen dat wanneer God regeert, Zijn heerschappij de omstandigheden zal veranderen: “Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde” (Ps.46:9-11).

De gedachten en harten van de mensen zullen veranderen, de aarde zelf en zelfs het dierenleven zullen aanzienlijk anders zijn dan nu: “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden” (Jes.11:6). “Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes.11:9).

De woorden “mijn heilige berg” zijn een verwijzing naar de regering van God op deze aarde. Jesaja 25:6,7 gebruikt dezelfde symboliek in de profetische beschrijving van de onthulling (manifestatie) van Jezus Christus, wanneer de bedekking wordt weggenomen en Hij duidelijk wordt gezien door alle volken. (Ik stel voor dat de lezer bij het lezen van dit gedeelte de woorden “rijke en goede” gebruikt wanneer hij het woord “vette” tegenkomt, omdat dit helpt om de profetie veel duidelijker te maken): “En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluit, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.” (Vergelijk I Cor.1:7, let erop dat *APOKALUPSIS*, bijv. in NBV vertaald is met ‘komst’, maar ‘onthulling’ betekent).

Er is een bekend gedeelte in Psalm 22:28-29 die de vroege effecten van het koninkrijk op aarde beschrijft, maar andere verzen die deel uitmaken van de context, 27, 30-32 en vooral vers 30 zijn onduidelijker en moeten voor een beter begrip worden toegelicht. Ik ben ervan overtuigd dat dit hele gedeelte, wanneer het zorgvuldig wordt onderzocht, de uitkomst van de eerste dagen laat zien, waarin Christus de orde bepaalt voor alle levenden op aarde. Hier volgt een vers voor vers overzicht. Gods regering heeft de aarde overgenomen en hier zijn enkele van de resultaten van die actie:

- **Ps.22:27. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de HERE zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer.**

De ootmoedigen eten tot verzadiging onder Gods heerschappij. In die dag zal er geen honger zijn, Jezus Christus die menigten heeft gevoed, zit op de troon. De ootmoedigen (zachtmoedigen) zijn inderdaad in hun erfdeel gekomen (Ps.37; Matt.5:5). Zij die de Heer zochten en nu hun verlossing ervaren, hebben goede redenen om de Heer te loven (aanbidden). “En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken” (Jes.40:5). Je hart zal eeuwig leven: onsterfelijkheid, de gave van Jezus Christus zal dat bewerkstelligen, maar dit gaat niet noodzakelijkerwijs over het orgaan dat bloed pompt, maar over dezelfde gedachte als we in Ezechiël 36:26 vinden: “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste”... hetgeen duidt op een verlichte houding.

- **Ps. 22:28-29. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken.**

Het resultaat van Gods verlichting, Zijn inprenting in de gedachten van iedere levende persoon over wie en wat Jezus Christus is, zorgt ervoor dat alle knie zich zal buigen en iedere alle zal belijden dat Hij de Heer is. De families van de meest afgelegen volken zullen zich tot Hem wenden in aanbidding en in Zijn naam zullen de volken vertrouwen (Matt.12:21).

“Want het koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken”: Het resultaat van Zijn oordeel over de levenden brengt een scheiding teweeg tussen hen die een erfdeel hebben in het koninkrijk van God en hen die dat niet hebben. “Voorwaar, de door Hem gezegenden beërven het land, maar de door Hem gevloekten worden uitgeroeid” (Ps.37:22).

- **Ps.22:30. Alle welgedanen (de welvoorzien en de goeden: de erfgenamen) der aarde eten en aanbidden; voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen, en wie zijn ziel niet in leven kan houden.**

De overvloedige zegeningen van de nu verlostte aarde stromen uit naar de gezegenden, het levenslicht en de producten van een aarde die bevrijd is van de vloek, terwijl de veroordeelden de knieën zullen buigen voor hun Schepper, maar zich met tegenzin moeten neerleggen bij het verlies van hun leven. "Indien Hij (God) zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de mens zou wederkeren tot stof" (Job 34:14-15). Zonder de verlossing die Jezus Christus biedt, is dit de enige toekomst voor de niet-verloste mens: het verlies van alles wat het aionische leven inhoudt.

- Ps.22:31-32. **Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht; zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft.**

De uitkomst van Christus' oordeel en scheiding van alle levenden zal een gezuiverd en waardig geslacht voortbrengen van allen die een deel hebben in het koninkrijk van God. Het lijkt erop dat God dit geslacht als een nieuw begin beschouwt. Hier hebben we een zeer duidelijke verklaring dat wanneer Jezus Christus vanuit de hemelen regeert, het gezinsleven onder nieuwe omstandigheden zal worden voortgezet en nieuwe generaties de hemelse regering zullen binnengaan door het geboorteprocess. Deze kleintjes moeten worden onderwezen: "Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen" (Ps.145:4, NBV).

Deze studie is met opzet beperkt tot het oordeel over de levende generatie die toevallig op aarde aanwezig zal zijn wanneer Gods ingreep plaatsvindt en de heerschappij van Jezus Christus begint. Mijn persoonlijke overtuiging is dat als eerste de orde voor de levenden wordt ingesteld, onmiddellijk gevolgd door vele individuele opstandingen, ieder in zijn eigen rangorde (I Cor.15:23). Jezus zei: **"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven"** (Joh.5:25).

Het merendeel van de mensen die de bevolking van het koninkrijk zal vormen, gaat het koninkrijk binnen door opstanding. Hun introductie tot het aionische leven zal hetzelfde zijn als voor de levenden: Gods Geest geeft leven, licht en verantwoordelijkheid. Hun oordeel als individu zal gebaseerd zijn op hun staat van dienst wanneer hun orde wordt bepaald. Van allen die het koninkrijk binnengaan kan gezegd worden: "hoe kort, oneerlijk en pijnlijk hun leven ook geweest mag zijn, in Jezus Christus zullen ze alles (aionisch leven) gewonnen en niets verloren hebben."

Gepubliceerd op 31 augustus 1999.