

MSB 258

# MORE SEED AND BREAD

*KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN*

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers – directeur: David R. Hettema

---

### Realistische verwachtingen

Door Jim Witt

De centrale boodschap van de Bijbel is het Koninkrijk van God of de heerschappij van God. Het maakt de zaak enorm ingewikkeld door ervan uit te gaan dat de Bijbel alleen betrekking heeft op het heden en dat het Woord van God daardoor niets meer is dan een overzicht voor ons gedrag of hoe we ons leven moeten leiden. Hoewel het goed is om te geloven dat we hulp kunnen krijgen door in het Woord te zoeken naar inspiratie en gemoedsrust, moeten we ons niet alleen aan dat Woord blootstellen voor dit egoïstische doel. Dit ene doel weerhoudt velen van veel kostbare waarheid over onze hoop (verwachting) in Christus voor het eeuwige leven. Dit eeuwige leven waarvan we in de toekomst zullen genieten, is alleen te vinden in de Bijbel en staat zeker niet open voor de fantasie of het wensdenken van mensen.

In het Evangelie van Johannes zegt de apostel ons in hoofdstuk 20 vers 31: **“maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.”**<sup>1</sup> Daaruit concluderen we dat verlossing komt door geloof.

Laten we nu eens kijken naar de redenen voor onze hoop in Christus voor de toekomst: **“Zegt onder de volken: De HERE is Koning (regeert), vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid”** (Ps.96:10). Ik zou willen dat we konden zeggen dat dit nu al werkelijkheid was – dat zijn koninkrijk al aanwezig was. Het is duidelijk dat deze wereld nog steeds door mensen wordt geregeerd en dat onze God zwijgt. Alle doelen van Gods koninkrijk voor de wereld zijn uitgesteld en opgeschort. Gods werk op aarde in de dagen van zijn vlees en de Handelingentijd werd in gerechtigheid afgebroken, omdat de Heer een volledig en snel werk op aarde zal doen (Romeinen 9:28).

---

<sup>1</sup> Tenzij anders vermeld, zijn de citaten uit de NBG-vertaling van 1951.

In die tijd was het werk van het uitbreiden, ontwikkelen en bouwen van het Koninkrijk van God alleen toegewezen of opgedragen aan de uitgeroepen onder leiding van de apostelen. Dit waren de machtigste mannen die ooit op aarde hebben geleefd in hun relatie tot God. Zij waren vertegenwoordigers van God, iets wat vandaag de dag niemand kan claimen. Zij konden een zaak op aarde binden en de hemel daarmee laten instemmen. Deze mannen waren middelaars tussen God en de mens. Zij kregen speciale macht en autoriteit over onreine geesten (demonen). Zij konden zieken genezen, blinden weer laten zien, doven weer laten horen, lammen genezen en doden opwekken. De "twaalf" zijn voorbestemd om op twaalf tronen te zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. Dit betekent dat zij twaalf zetels van gezag zullen krijgen in de theocratie die in Israël zal worden gevestigd wanneer God over de aarde heerst.

Aangezien er op dit moment maar één middenlaar tussen God en mensen is, namelijk de mens Christus Jezus (I Tim.2:5), kan geen enkel mens op aarde beweren God te vertegenwoordigen door wonderen te verrichten of namens God te handelen. Wij zijn allemaal zondaars die door genade zijn behouden. De mensen die nu geloven, zijn bijproducten van wat God doet in deze huidige bedeling van genade en zijn eretekens van zijn genade. Omdat we in Hem zijn uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, of meer specifiek vóór de grondlegging van zijn orde op aarde, zullen we worden geroepen om Hem op een heel bijzondere manier te dienen! In Efeze 1:4 zegt de apostel Paulus ons: **"Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht."** Deze prachtige tekst in de Schrift laat zien hoe God ons als gelovigen in deze huidige bedeling van zijn genade ziet. Elke onnaspeurlijke daad van God is een uitdrukking van zijn liefde en gunst.

In Colossenzen wordt de gelovige aangespoord om bepaalde dingen te doen. Paulus begint met te zeggen: **"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid"** (Col.3:1-4). De uitdrukking "rechterhand" betekent dat Christus op zijn rechtmatige plaats zit (in zijn rechten zit). De dingen op aarde zijn niet noodzakelijkerwijs onroerend goed, aandelen en obligaties, auto's, campers of jachten. Hoewel we onze genegenheid niet op deze dingen moeten richten, geloof ik dat het een veel diepere betekenis heeft, zoals een seculiere existentiële omgang met het leven of gewoon de filosofie van de mens in tegenstelling tot Gods waarheid. Vers 3 zou kunnen betekenen dat we dood zijn voor de zonde, niet dood in de zonde, zoals het in Efeze 2:1 is vertaald, of meer specifiek onze identificatie met Christus in zijn dood. Romeinen 6:8 zegt: **"Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven."** Vers 11 zegt: **"Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus."** Aangezien ons lot als hedendaagse gelovigen in Jezus Christus is bepaald in de huidige tijd van Gods stilzwijgen, moeten we proberen ons leven te leiden in de hoop of verwachting van wat God heeft geopenbaard over de toekomst. In Titus 2:13 zegt Paulus dat we **"de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus"** moeten verwachten. Deze verschijning betekent het schitteren of stralen van de heerlijkheid van Jezus Christus. Jesaja 40:5 zegt: **"En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien** (allen zullen het tegelijkertijd begrijpen of waarnemen), **want de mond des HEREN heeft het gesproken."** Dit gaat niet over de wederkomst van Christus, waarbij "Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte" (II Thess.1:8-9).

De "de heerlijkheid zijner sterkte" moet niet worden verward met de heerlijkheid van de Heer die wordt geopenbaard. De heerlijkheid van de Heer die wordt geopenbaard, is God die handelt in liefde en genade. Het andere is God die handelt in toorn of doodstraf als Rechter van de ganse aarde. Het eerste is genade, het andere is heerschappij. Deze twee zijn elkaar uitsluitende concepten. In feite geven ze twee kanten van Gods karakter aan. Hij is de God van alle genade en ook de echter van de ganse aarde, maar niet tegelijkertijd. We worden aangespoord om onderscheid te maken tussen de dingen die verschillen en we zullen niet in verwarring raken als we dit erkennen wanneer we deze twee gedeelten vergelijken.

In Handelingen 3:19-21 zegt Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest: **"Komt dan tot berouw en bekering (onderwerping), opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen (bewaren) tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher (vanaf de aïon)."** Wat waren enkele van deze dingen die door de mond van al zijn heilige profeten zijn gesproken? Psalm 9:8-9 zegt: **"Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte**

**gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid.**" Het woord 'oordelen' betekent dat Hij de orde zal vestigen of de regeling zal bepalen. Het kan een ongunstig oordeel zijn, maar men moet beseffen dat straf niet inherent is aan dit woord. Psalm 19:10-11 zegt: **"... de verordeningen<sup>2</sup> des HEREN zijn waarheid, altogader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat."**

Psalm 10:17-18 zegt: **"De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, HERE, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op, om recht te doen de wees en de verdrukte, zodat nooit meer een aards sterveling schrik aanjaagt."** Als er ooit een tijd was waarin mensen onderdrukt werden, dan is het nu en in de afgelopen 50 tot 100 jaar. Als alle onderdrukking zou ophouden, en dat zal gebeuren, zouden de wereld en haar bewoners er een stuk beter aan toe zijn.

In Romeinen 4:17 vinden we een goede uitleg over hoe God spreekt: **"... Tot een vader van vele volken heb Ik u (Abraham) gesteld - voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt (leven geeft) en het niet zijnde tot aanzijn roept."** Onze God is niet gebonden aan tijd, dus kan Hij over toekomstige dingen spreken alsof ze al bestaan. Psalm 47: 8-9 zegt: **"Want God is de Koning der ganse aarde, psalmzingt met een kunstig lied. God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon."**

In Psalm 22:28-29 vinden we een opmerkelijke uitspraak over wat God gaat doen door mensen informatie te geven over zijn plannen voor zijn rechtvaardige heerschappij: **"Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk (de heerschappij) is des HEREN, Hij is heerser over de volken."** De aanbidding van God is absoluut verplicht. Er zal geen keuze zijn zoals vandaag de dag. De wereld waarin wij leven is er een van vrije keuze op het gebied van aanbidding. Velen over de hele wereld aanbidden de God van de Bijbel niet.

In Psalm 66:4-7 staat: **"De ganse aarde aanbidde U, en psalmzingte U, zij psalmzingte uw naam. Komt en ziet Gods daden; Hij is geducht (ontzagwekkend) in zijn doen jegens de mensenkinderen... die door zijn sterkte voor eeuwig heerst (Dit betekent de uitstromende invloed van zijn heerschappij over de hele aarde), wiens ogen de volken gadeslaan. Laten de weerspannigen zich niet verheffen."** In onze tijd verheffen de weerspannigen zich zeker en laten ze hun stem horen op straat. In de Verenigde Staten noemen we dit burgerlijke onrust en vrijheid van meningsuiting.

Psalm 67:5 zegt: **"Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt."** Al deze citaten uit de Psalmen geven ons een duidelijk beeld van Gods plan om over de wereld te heersen. Voor gelovigen zou het geen vraag moeten zijn of Hij dit gaat doen, maar wanneer Hij dit gaat doen. Het is God welgevallig als we Hem op zijn woord geloven in deze zaken en reageren en zijn waarheid geloven. Dan zullen we groeien in genade en in de kennis van God (zie II Petrus 3:18).

Er zouden nog veel meer gedeelten uit de Psalmen aangehaald kunnen worden, maar deze zijn voldoende om aan te tonen dat we grote dingen kunnen verwachten van de God van ons heil. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof en we moeten naar Hem opzien voor alle grote zegeningen en voordelen die Hij voor ons heeft verworven. Een gedeeltelijke lijst van de voordelen staat in Psalm 103.

Handelingen 17:31 bevestigt alle aangehaalde passages: **"omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem (Jesus Christus) uit de doden op te wekken."**

Handelingen 4:12 zegt: **"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden."**

Gepubliceerd op 1 september 2001

---

<sup>2</sup> Het Hebreeuws heeft hier *MIŠPĀTĪM*, het meervoud van *MIŠPĀT*, dat gewoonlijk met 'oordeel' is vertaald, zoals ook in de Authorized Version die de schrijver aanhaalt: '... the judgments [de oordelen] of the LORD' (vert.)