

MSB 331

# MORE SEED AND BREAD

*KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN*

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers

---

### De edele olijf – op glad ijs

door Candy Davis

De edele olijf (Rom.11:11-25) is een beeldspraak die door twee verschillende stromingen binnen de bedelingenleer wordt gebruikt om hun specifieke opvattingen over het doel van Gods werken in de Handelingentijd te onderbouwen. Dispensationalisten die uitgaan van het midden van Handelingen (de bedeling van genade begint bij Handelingen 9 of 13) zeggen dat de olijf het verdwijnen van Israël laat zien en de geboorte van een nieuwe groep gelovigen in een nieuwe bedeling. Handelingen 28:28-dispensationalisten (de bedeling der genade begint bij Handelingen 28:28) zeggen dat de olijf laat zien hoe God in Handelingen werkt om een overblijfsel van Israël voor zijn Koninkrijk te roepen, en laat zien hoe God werkt om uit de heidenen een volk voor zijn naam te nemen, voor een Koninkrijksdoel. We zullen de opvattingen van beide kampen vergelijken.

#### **Wat is de edele olijf?**

Midden-Handelingen De edele olijf staat voor twee programma's die tijdens de Handelingenperiode van kracht waren. Het eerste is Gods Koninkrijksprogramma, waarmee Hij in het begin van Handelingen via het volk Israël werkt. Het tweede verschijnt later (in Handelingen 9 of 13), wanneer God onverwacht overschakelt naar zijn tweede programma. Op dit punt krijgt de olijf een nieuwe identiteit, namelijk die van het vertegenwoordigen van dit nieuwe programma, de bedeling der genade, die nog nooit eerder was geopenbaard (Ef.3:1-5). Er is geen enkele aanwijzing voor deze nieuwe bedeling te vinden in het Oude Testament of de Evangeliën; geen enkele profetie voorspelt het. Het was verborgen

in God (Ef.3:9). Met deze bedeling komt de mogelijkheid voor de heidenen om verlossing te ontvangen los van Israël. Er wordt een nieuwe gemeenschap gevormd met voornamelijk heidense gelovigen, bekend als de gemeente (*EKKLESIA*), het lichaam van Christus (Ef.4:12; Col.1:24; Ef.1:22-23; I Cor.12:27).

Handelingen 28:28 De edele olijf staat voor Israëls programma van zegeningen. Hieronder vallen de verbonden, de beloften en de vaders (Rom.9:4).

## Wie zijn de weggebroken takken?

**“Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn...”** (Rom.11:17).<sup>1</sup>

Midden-Handelingen De natuurlijke takken zijn Israël, en het wegbreken van deze takken staat symbool voor de val van Israël als volk bij de steniging van Stefanus. Kort na de val verandert God van koers (in Handelingen 9 of 13) en begint Hij te werken met zijn nieuwe groep gelovigen, die voor het grootste deel uit heidenen bestaat. Eén uitzondering: een klein overblijfsel van gelovig Israël blijft aan de olijf, het ‘kleine kuddeke’ van Israël (Lucas 12:32). Dit overblijfsel wordt echter gaandeweg kleiner (Rom.11:12), tot het punt dat het tegen het einde van Handelingen helemaal uit beeld verdwijnt.

Handelingen 28:28 De natuurlijke takken zijn Israël, maar de weggebroken takken vertegenwoordigen niet het hele volk, maar alleen ongelovige, individuele Joden die verhard zijn (Rom.11:25). Aangezien slechts enkele takken zijn weggebroken, zoals uit het vers blijkt, volgt hieruit dat andere natuurlijke takken aan de olijf blijven; een overblijfsel van takken, zouden we kunnen zeggen. Dit overblijfsel blijkt verband te houden met een profetie. **“Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest<sup>2</sup> daaronder zal zich bekeren”** (Jes.10:22). Deze profetie vindt haar vervulling in de Handelingentijd (Rom.9:27). *Aangezien het overblijfsel in de profetie wordt genoemd, hoe kan het dan bestaan binnen een gloednieuwe bedeling die nooit is geopenbaard? Dat kan niet.* In de hele boek Handelingen is de Heer bezig dit overblijfsel van Israël voor zijn Koninkrijk te roepen. In de hele Handelingentijd wordt het evangelie met dit doel overal naar Joden gebracht (Marc.16:20; Hand.1:8). *Wat betreft de bewering dat Israël in Handelingen verdwijnt: het tegenovergestelde is waar* (Hand.21:20). Het is niet het volk dat verdwijnt of afneemt (Rom.11:12). Wat afneemt is het aantal Joden dat zich bij Israël voegt. Vergeet niet dat de ongelovige Joden “weggebroken” zijn, waardoor hun totale aantal afneemt.

## Wie zijn de geënte wilde loten?

**“... en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen”** (Rom.11:17).

Midden-Handelingen De wilde loten vertegenwoordigen heidenen, in het bijzonder de gemeente, het lichaam van Christus, de nieuwe groep van voornamelijk heidense gelovigen die gevormd wordt in de bedeling der genade.

Handelingen 28:28 De wilde loten vertegenwoordigen heidenen, maar slechts een beperkt aantal, zoals we later zullen zien. Deze heidenen worden, net als het overblijfsel hierboven, in verband gebracht met een profetie (Amos 9:11-12). Jacobus bevestigt dat deze profetie in de periode van Handelingen in vervulling gaat. Beginnend met het huis van Cornelius en verdergaand door de Handelingen, is **“God van meet aan erop bedacht geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen”** (Hand.15:14). *Aangezien dit werk van het roepen van heidenen voor zijn naam in Amos is voorspeld, hoe kunnen deze heidenen dan behoren tot een nieuwe groep in een nieuwe bedeling die tot op dat moment verborgen was in God? Dat kunnen ze niet.*

## Waarom is het heil tot de heidenen gekomen?

**“Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot najver op te wekken”** (Rom.11:11).

---

<sup>1</sup> Voetnoten zijn van de vertaler.

Citaten zijn uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG.

<sup>2</sup> “Overblijfsel” in de St.Vert.

Midden-Handelingen Het heil komt in Handelingen tot de heidenen om een nieuwe groep gelovigen te vormen, de gemeente (EKKLESIA), het lichaam van Christus in de nieuwe bedeling van genade.

Handelingen 28:28 Het heil komt in Handelingen tot de heidenen met het doel Israël tot naijver op te wekken, zoals het vers zegt. Het mag ons niet verbazen dat dit ‘opwekken’ het onderwerp is van een profetie. **“Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken”** (Deut.32:21). Deze profetie is vervuld in de Handelingenperiode (Rom.10:19). *Aangezien aangaande deze heidenen in Handelingen al was geprofeteerd, hoe kan dan worden gezegd dat zij een groep vormen die nooit was geopenbaard? Dat kan niet.*

### **Wat is het “onverstandige volk” waarmee Israël tot naijver wordt opgewekt?**

**“Ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk”** (Rom.10:19; Deut.32:21)

Midden-Handelingen In het begin van Handelingen is de groep die als het “onverstandige volk” wordt beschouwd de kleine kudde (Luc.12:32), het gelovige overblijfsel van Israël. Deze passen in de beschrijving van “onverstandig” door hun lage opleidingsniveau en sociale status (Hand.4:13). Naijver wordt opgewekt bij ongelovige Joden wanneer wonderen en tekenen de gelovige Joden volgen (Marc.16:17-18) door de bediening van de kleine kudde. Op deze manier worden de ongelovige Joden ertoe aangezet om in hun Messias te geloven. Wanneer God in Handelingen van strategie verandert, neemt een nieuwe uitdagende groep het over. Nu is de gemeente, het lichaam van Christus, het middel dat wordt gebruikt om de Joden uit te dagen. Daartoe schenkt God Paulus tijdelijk wonderbaarlijke gaven voor de start van de nieuwe bedeling (de Bedeling der Genade blijft niettemin een tijd is van Gods stilzwijgen, zonder zichtbare tekenen of wonderen). Wanneer de Israëlieten zien dat hun geestelijke tekenen onder de heidenen worden verricht, worden zij ertoe aangezet de heidenen na te volgen (Rom.11:14) door in Christus te geloven, zodat zij lid kunnen worden van... het nieuwe gezelschap, de gemeente, het lichaam van Christus van de Bedeling der Genade.

Handelingen 28:28 Het “onverstandige volk” zijn de heidenen in Handelingen die door geloof op Christus gaan vertrouwen en daardoor deel krijgen aan de zegeningen van Israël (Rom.11:17; 15:27). Het woord “volk” in het enkelvoud hoeft niet per se een enkele politieke natie aan te duiden. Het woord “volk” is afgeleid van de woorden (Hebr. *GŌI*; Grieks: *ETHNOS*) die vertaald kunnen worden met de synoniemen heidenen en volk. De heidenen zijn een “onverstandige volk” in die zin dat zij geen begrip hebben van de persoon en de plannen van God. *Aangezien het onverstandige volk nog een ander element is van de olijf-beeldspraak die in de Schrift is voorspeld (Deut.32:21), hoe kan het dan een rol spelen in een nieuw, geheim programma dat nooit is geopenbaard? Dat kan het niet.*

### **Wat is de volheid der heidenen?**

**“... een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat”** (Rom.11:25).

Midden-Handelingen De volheid der heidenen is het moment waarop de gemeente, het lichaam van Christus, compleet is, wanneer de laatste persoon op Christus vertrouwt, op welk punt God deze groep naar de hemel opneemt met de zogenaamde Opname. De Opname wordt verder gesymboliseerd door het weggakken van de wilde loten (Rom.11:22-24).

Handelingen 28:28 De volheid der heidenen verwijst naar het aantal gelovige heidenen (wilde loten) dat nodig is om ongelovige Joden (weggekapt natuurlijke loten) ertoe te brengen tot geloof in hun Messias te komen (waardoor zij hersteld worden in de olijf en worden gestimuleerd om vrucht te dragen). Het is belangrijk te weten dat wanneer te veel wilde loten in een olijf worden geënt, de hele boom wild wordt en bittere, onbruikbare vruchten voortbrengt. *Dat het aantal heidenen dat in Handelingen verlost wordt, beperkt is, sluit het idee uit dat de bediening van Paulus in Handelingen een wijdverspreide kruistocht is gericht op de heidenen met het doel de gemeente (EKKLESIA), het lichaam van Christus, te vormen.*

Als we alle hier genoemde punten bij elkaar nemen, blijkt dat de visie op de olijf in de “Handelingen 28:28”-visie degene is die door de Schrift wordt ondersteund. Vergelijk ter toetsing de heidenen in de periode van Handelingen, die een ondergeschikte rol spelen ten opzichte van Israël (Rom.11:18), met de heidenen in Efeziërs, die op gelijke voet staan met de Joden en niet ondergeschikt zijn; zij zijn mede-erfgenamen, geen ondergeschikten (Ef.3:6). De heidenen in Efeziërs kunnen onmogelijk dezelfde groep gelovigen zijn die we in Handelingen zien. De heidenen in Handelingen zijn geroepen om een koninkrijksdoel voor God te dienen. De heidenen in Efeziërs behoren tot Gods nieuwe groep gelovigen tijdens zijn nieuwe genadeperiode, die niet begint bij Handelingen 9 of 13, maar bij Handelingen 28:28.

We concluderen dat degenen die vasthouden aan de interpretatie van de goede olijf in de “Midden-Handelingen” visie, zonder ondersteuning uit de Schrift, zich op glad ijs begeven.

Gepubliceerd in augustus 2019