

MSB 336

MORE SEED AND BREAD

KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers

Christus: het licht, de kennis en de heerlijkheid van God

door Mike Walko

Het Nieuwe Testament van de Bijbel leert ons dat Christus het licht, de kennis en de heerlijkheid van God is. Verschillende gedeelten in het Oude Testament bevestigen deze gedachten. Licht van God verschaft de waarheid in ons. Kennis is bekendheid met verschillende soorten feiten over een breed scala aan onderwerpen, die verkregen kunnen worden door persoonlijke ervaring, observatie en studie, of rechtstreeks door God kunnen worden voortgebracht. Heerlijkheid heeft te maken met de eer, pracht of hoge waarde die men aan een persoon, plaats of ding kan toekennen.

Het Hebreeuwse woord voor 'heerlijkheid' is *kāvod*; het Griekse woord is *doxa*. Als gelovigen worden we aangespoord om te handelen tot eer van Gods heerlijkheid. Dit gold evenzeer voor Joodse gelovigen in de Handelingentijd (I Cor.10:31) als het geldt voor gelovigen, Joods of niet, vandaag de dag in deze bedeling der genade (Col.1:27).

In II Corintheërs 4:6 brengt de apostel Paulus deze drie aspecten (licht, kennis en de heerlijkheid van God) in verband met de Heer Jezus Christus. **“Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister (Johannes 1:5), heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.”**

In de antieke wereld zochten de Joden licht van God, de Grieken zochten kennis van deze wereld door middel van filosofie en de Romeinen zochten heerlijkheid door middel van militaire veroveringen. De apostel Paulus was bekend met deze drie culturen. Paulus, die vele brieven schreef, was een Jood, geboren in Tarsus in Klein-Azië, een Romeinse provincie waar Grieks de moedertaal was.

Laten we, ter vergelijking met deze drie ideeën, eens kijken hoe licht, kennis en heerlijkheid in de Bijbel verband houden met de Heer Jezus Christus.

Licht

Het Hebreeuwse woord voor 'licht' is 'ôr en het Griekse woord is *PHŌS*. God Zelf wordt met licht geassocieerd "en in Hem is in het geheel **GEEN** duisternis" (I Joh.1:5). Dit beeld komt ook voor in Psalm 104:1-2. Toen de Heer Jezus was geboren en naar de tempel werd gebracht, noemde de profeet Simeon Hem een "**licht tot openbaring voor de heidenen (volken) en heerlijkheid voor uw volk Israël**" (Luc.2:32).¹ Hij is "**het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht**" (Joh.1:9). Dit specifieke vers wijst ook op de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus verklaarde Zelf dat Hij het licht der wereld was (Joh.9:5). Zijn Licht was te zien bij zijn verheerlijking, toen "**zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht**" (Matt.17:2). Deze verheerlijking kan worden gezien als het hoogtepunt van de bediening van onze Heer, toen Hij zijn heerlijkheid openbaarde aan Petrus, Jakobus en Johannes (Matt.17:1-9).

Kennis

Ware kennis (Hebr.: *DA'AT*; Grieks: *GNŌSIS*) komt rechtstreeks van God en is beter dan goud (Spr.8:10). God is een God van kennis (I Sam.2:3). En in Christus zijn "al de schatten der wijsheid en kennis verborgen" (Col.2:3). Gods wil voor ons in deze tijd is dat we door zijn genade "opwassen in de rechte kennis van God" (Col.1:10). Deze toegenomen kennis komt voort uit de studie van zijn Woord (II Tim.2:15). Deze uitspraak vult het voorgaande vers aan: "**Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand**" (Jes.40:8). Spreuken 3:19-20 zegt: "**de HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld, door zijn kennis zijn de waterdiepten geliefd en druppelen de wolken dauw.**"

Heerlijkheid

Mozes zag Gods heerlijkheid op de top van de berg Sinaï (Ex.24:15-18). Gods heerlijkheid staat haaks op de menselijke hoogmoed, die slechts ijdelheid is en zinloos (Pred.2:13). Gods heerlijkheid wordt beschreven in Johannes 1:14, waar staat dat de Heer "**vlees is geworden en het onder ons heeft gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.**" Psalm 86:9 zegt dat "**Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren.**" Ook lezen we in Psalm 96:3, "**Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen.**" We weten dat op een dag zijn heerlijkheid voor iedereen zichtbaar zal worden geopenbaard: "**En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.**" (Jes.40:5). Joël 2:28 zegt dat God zijn Geest zal uitstorten over alle vlees. Deze uitstorting zal ertoe leiden dat de kennis van God de hele aarde doordringt op een manier die niemand ooit eerder heeft gezien. Habakuk 2:14 vertelt ons dat "**de aarde vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid des HEREN, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.**" Hetzelfde voornemen vinden we in Jesaja 11:9.

Bovenstaande voorspellingen moeten zich lang vóór de wederkomst van Christus voltrekken, aangezien alle "**dwalenden van geest zullen inzicht kennen en de morrenden zullen lering aannemen**" (Jes.29:24). Maar bij de wederkomst van de Heer zal Hij komen "**in vlammend vuur, als Hij straf oefent**

¹ Citaten zijn uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG.

over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen” (II Thess.1:8). Het spreekt voor zich dat de uitstorting van de Geest eerst moet komen.

Gods heerlijkheid is ook te zien in de acht wonderen van het evangelie van Johannes. Deze tekenen vertonen, wanneer ze worden vergeleken met het Oude Testament, parallellen met zowel historische gebeurtenissen als profetieën:

- * Mozes heeft het bittere water zoet gemaakt (Ex.15:23-25); de Heer Jezus heeft water in wijn veranderd (Joh.2:1-10).
- * Mozes gaf het volk te eten in de woestijn (Ex.16:1-14); de Heer gaf het volk te eten in de woestijn (Joh.6:1-13).
- * God kon over de golven van de zee lopen (Job 9:8); de Heer Jezus liep over het water naar de vissersboot van de discipelen (Joh.6:16-20).
- * In het Koninkrijk zullen de blinden genezen worden (Jes.35:5); de Heer Jezus genas een blinde man (Joh.9:1-7).
- * In het toekomstige Koninkrijk zullen de lammen springen als een hert (Jes.35:6); de Heer Jezus Christus genas een verlamde man (Joh.5:1-9).
- * Elia wekte de zoon van een weduwe uit de dood op (I Kon.17:17-21); Jezus Christus wekte Lazarus uit de dood op (Joh.11:38-44).

Deze parallellen laten zien dat de Heer Jezus werkte voor de heerlijkheid van God, net zoals God in het verleden heeft gewerkt en zoals Hij in de toekomst nog zal werken in Gods Koninkrijk (zie *Seed & Bread* SB027, Het koninkrijk van God, door Otis Q. Sellers). Deze acht wonderen zijn tekenen om aan iedereen die dit leest de waarheid over Jezus Christus te bewijzen. Johannes 20:30-31, **“Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij (dat wil zeggen: u, de lezer) gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.”**

Onze Heer Jezus Christus is de belichaming van het Woord van God: **“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God”** (Joh.1:1-2). In het Oude Testament lezen we dat **“des HEREN woord waarachtig is, al zijn werk geschiedt in trouw;... Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt...”** (Ps.33:4-6).

De heerlijkheid van God wordt toegeschreven aan de Heer Jezus Christus, wat zijn goddelijkheid impliceert. Neem bijvoorbeeld Jesaja 42:8, **“Ik ben de HERE... en mijn eer zal ik aan geen ander geven.”** En toch verdient Jezus Christus diezelfde eer, zoals verkondigd in Filippenzen 2:9-11, **“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat... alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”** Daarom kan Jezus Christus niemand anders zijn dan God. Zoals Johannes 17:22-24 zegt: **“Ik en de Vader zijn één.”** Ook zien we dat God de eerste en de laatste is in Jesaja 44:6, **“... Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.”** Besef dat Jezus Christus Zichzelf op dezelfde manier beschrijft: **“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige”** (Openb.1:8,17, St.Vert.) De Heer, die het Begin en het Einde is, vernederde Zichzelf als een dienstknecht toen Hij op aarde was (Fil.2:6-8) en steeg later op naar zijn plaats in de godheid (Hand.1:9).

Laten we allemaal bidden voor de dag waarop de hele wereld zal inzien, tijdens het toekomstige Koninkrijk van God (Jes.2:1-5), dat de Heer Jezus Christus IS het licht, de kennis en de heerlijkheid van God.

Gepubliceerd in maart 2020