

MSB 359

MORE SEED AND BREAD

KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers

Speculaties en zekerheden over verlossing

Door Andrew Brown

De rijke jongeling stelde een vraag die door ieder individu beantwoord zou moeten worden: **“wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”**¹ (Luc.18:18). Sommigen onderdrukken het verlangen om daar achter te komen. Anderen kiezen ervoor om te twijfelen aan het bestaan van God de Schepper, ook al wordt **“hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.”** (Rom.1:20). Anderen onder ons zijn gemotiveerd om de ware God te leren kennen en zich in te spannen om accuraat met Zijn woord om te gaan (II Tim.2:15). Als we het vraagstuk van het eeuwige (*AIŌNIOS*, stromend) leven vanuit de Bijbel willen begrijpen, is er veel om over na te denken.

In plaats van binnen de mensheid te zoeken, moet het antwoord op de vraag naar het eeuwige leven worden gezocht in de woorden van de Levende God, die heeft gezegd: **“mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen”** (Jes.55:8). De Joodse leider die Jezus vroeg naar het eeuwige leven, sprak Hem aan met “Goede Meester”. De Heer kende de innerlijke gedachten van deze man. **“Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen”** (Luc.18:19). Het juiste antwoord daarop zou zijn geweest: “Ik noem U goed omdat U God bent”, als de

¹ Alle voetnoten zijn van de vertaler.

Tenzij anders vermeld, zijn de citaten uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG (NBG51).

logische consequentie van de uitspraak van Jezus. Deze man had geen geloof in het ware karakter van Christus en daar begon Jezus mee, maar vervolgens leidde de Heer het gesprek naar de wet die iemand tot Christus zou leiden, **“opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden”** (Gal.3:24).

In de hele Schrift wordt rechtvaardiging door geloof (of vertrouwen) beschreven als de manier waarop het eeuwige leven wordt verkregen. De woorden geloof en vertrouwen zijn beide vertalingen van hetzelfde woord in het Grieks van het Nieuwe Testament: *PISTIS*. **“Zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn”** (Hebr.11:6). Geloof is in de hele Bijbel consequent de manier om God te behagen. Toen aan Jezus werd gevraagd wat iemand moet doen om de werken Gods te verrichten, antwoordde Hij niet met meerdere werken, maar met **HET WERK**, enkelvoud, dat God zou behagen. **“Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”** (Joh.6:28-29). Dat is het werk dat God verlangt.

Om ons te helpen ons geloof in deze tijd te versterken, is het evangelie van Johannes geschreven met als specifiek doel gelovigen voort te brengen met een geloof dat hun eeuwig leven zou schenken: **“deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam”** (Joh.20:31). Het evangelie van Johannes maakt de noodzaak van geloof duidelijk. **“Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe”** (Joh.3:15). Dit vers staat vlak voor het beroemde vers Johannes 3:16, **“Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”** Als iemand niet gelooft, zal hij verloren gaan. **“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”** (Joh.3:36). Het Woord van God benadrukt dat de zekerheid van eeuwig leven afhangt van geloof in Jezus. Het niet verkrijgen van leven door ongeloof wordt ook bevestigd: **“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven”** (Joh.8:24). Als iemand niet in Jezus gelooft, heeft dat ernstige consequenties.

“Jezus zeide tot hem (Filippus): Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6). Zoals Petrus moedig verkondigde: **“Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven”** (Joh.6:68). We kunnen nergens anders heen, want alleen in Hem is er verlossing te vinden. **“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”** (Hand.4:12). Jezus liet de rijke jongeling inzien dat de ware rijkdom van het leven bij Hem ligt en dat hij daarop moest vertrouwen in plaats van op onzekere rijkdom. Christus is de hoeksteen waarop al het andere is gebouwd. Zijn woord openbaart herhaaldelijk dat een vol en stromend leven van oneindige duur afhangt van het geloof in Hem.

Het evangelie van Johannes onthult een schat aan informatie over de Messias en Zijn karakter, die ons geeft wat we moeten geloven. Het is dit geloof waardoor de gelovige verzegeld is met de Heilige Geest (Ef.1:13). De meeste mensen in dit land of met toegang tot het internet hebben gemakkelijk toegang tot de Bijbel en hebben daarmee ook de mogelijkheid om Christus te leren kennen en in Hem te geloven. Als we dit begrijpen, kunnen we ons afvragen hoe God het lot zal bepalen van hen die leefden voordat de boodschap van Christus werd verspreid, of van hen die nog nooit van Jezus hebben gehoord en geen kans hebben gehad om in Hem te geloven.

Paulus' voorbeeld van Abraham in Romeinen 4 laat zien dat geloof al lang vóór Christus van het grootste belang was. **“Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend”** (Rom.4:3). In andere studies hebben we een Bijbelse definitie van geloof vastgesteld en hoe het een juiste reactie is op een woord van God. Wat als iemand geen woord van God had? In *Seed & Bread 164 God vrez en gerechtigheid werken*² behandelt Otis Q. Sellers de eis dat individuen dingen doen waarvan zij weten dat ze goed zijn en zich onthouden van dingen waarvan zij weten dat ze verkeerd zijn. Cornelius was een rechtvaardig, godvrezend man **VOORDAT** God Petrus met het evangelie naar hem toe stuurde. Als Cornelius de woorden van God die Petrus bracht had verworpen, in

² U kunt deze downloaden als .pdf en/of .epub van: <https://lachairoi.org/sandb/all>

plaats van in geloof te reageren, zou hij alles hebben verloren en niet langer rechtvaardig of godvrezend zijn geweest. Geen enkele echte atheïst of agnost werkt gerechtigheid. **“Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”** (Hebr.11:6).

Mensen kunnen vandaag de dag met vertrouwen de vraag naar de eeuwigheid onder ogen zien als ze geloven dat Jezus de Christus is en zich dus met Hem identificeren. De man die Jezus vroeg: **“Here, zijn het weinigen, die behouden worden?”** (Luc.13:23) was misschien afgeleid door zich af te vragen hoe het met de rest van de bevolking zat. Jezus gaf hem geen antwoord in cijfers. We kunnen proberen deze vraag te beantwoorden aan de hand van Bijbelteksten, maar het blijft een kwestie van interpretatie of het aantal groot of klein is. **“In de menigte van volk is des konings heerlijkheid”** (Spr.14:28). Gods Koninkrijk zal gevuld zijn met een menigte van volk, maar als we dit aantal vergelijken met het enorme aantal mensen dat ooit heeft geleefd, zou het misschien als klein kunnen worden beschouwd. Het boek Zacharia onthult een percentage aan degenen onder ons die wiskundig ingesteld zijn of nieuwsgierig zijn naar Gods mildheid. (De twaalf aartsvaders lijken bijvoorbeeld niet allemaal voorbeelden te zijn van rechtvaardige, gelovige mannen, maar God heeft laten zien dat zij in Zijn Koninkrijk zullen leven.) **“In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven”** (Zach.13:8). Hier openbaart de Heer dat God twee derden van Israël zal uitroeien en slechts één derde zal toestaan het land Israël binnen te gaan. **“Dat derde deel zal ik in het vuur brengen, en ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren”** (Zach.13:9). Dit vers zou bevestigen dat 33% van de Israëlieten het land zal mogen binnengaan. Als je kijkt naar het hoge percentage Israëlieten dat de afgoden diende in de loop van de geschiedenis, lijkt 33% nogal hoog. In de tijd van Elia: **“Doch ik zal in Israël zeventuizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft”** (I Kon.19:18). Dit is een ongelooflijk laag percentage dat God in die goddeloze tijd reserveerde. Het leek zo klein dat Elia rouwde dat hij de enige was die overbleef in I Koningen 19:14.

De Heer in Zijn oneindige wijsheid gaf echter geen antwoord op de vraag in Lucas 13:23. Dus misschien is het dwaas om je hierover het hoofd te breken en is het irrelevant om er een antwoord op te geven. Het antwoord dat Jezus gaf, betrof deze raadgeving: **“Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen”** (Luc.13:24). De Heer spoort hen aan om zich in te spannen om in te gaan. Iedereen moet zich doelbewust richten op zijn eigen inspanningen om te geloven, in plaats van zich te laten afleiden door de massa en mogelijke uitzonderingen. Wat maakt het uit als velen worden gered, maar u wordt buitengesloten en kunt niet ingaan? De Heer vertelt vervolgens een verhaal over mensen die verwachtten te worden uitgenodigd omdat ze dachten dat ze de Heer kenden, maar Zijn antwoord was: **“gaat weg van Mij”** (Luc.13:27). Evenzo geloven velen in onze tijd misschien dat ze een bepaald gebed hebben gedaan, naar de kerk zijn gegaan, “met water zijn gedoopt”, tienden hebben betaald, enz., maar ze zijn niet de geloofsrelatie aangegaan die hen voor eeuwig met de Verlosser verbindt. **“Wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan”** (Matt.7:13). Daarentegen is de weg naar het leven smal **“en weinigen zijn er, die hem vinden”** (Matt.7:14). Het antwoord is een kwestie van perspectief. Een laag percentage kan nog steeds een groot aantal zijn, maar wat nog belangrijker is: bent u op de juiste weg en zult u er bij zijn?

De Heer vertelde ook over een groot banket in Lucas 14:16-24, en in Zijn onderwijs bedenken veel mensen uitvluchten waarom ze niet kunnen komen. De Heer vertelt ook verhalen die laten zien dat het wat kost om een discipel te zijn, net zoals het wat kost om een toren te bouwen of voor een koning kost om ten strijde te trekken. Iedereen moet nadenken over wat het kost als men de Verlosser afwijst. Niemand heeft de kracht om zich tegen God te verzetten, maar Hij biedt een manier om aan Zijn kant te staan. **“Al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed”** (Jes.64:6). Nu de dag van de dood nog in de toekomst ligt, zendt dan **“een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden”** (Luc.14:32). Jezus is die vrede en we moeten ons bewust met Hem verenigen voor het eeuwige leven.

Abraham zei: **“zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?”** (Gen.18:25), en Abraham vertrouwde erop dat Hij dat zou doen. Maar de goede Rechter zal de schuldigen geen gratie verlenen, tenzij zij gerechtvaardigd zijn. Elke schuldige partij moet naar behoren voor zijn overtredingen boeten. De zonde van een individu zal zondermeer worden betaald, hetzij door zijn eigen dood, hetzij door de dood van Jezus Christus, als een **“genadegift Gods”** (Rom.6:23, St.Vert.) aan allen die zouden geloven. De Heer kan zeker hypothetische situaties en uitkomsten overwegen waar wij geen weet van hebben, zoals wat Hij zei over Kafarnaüm: **“want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden”** (Matt.11:23). Hij kent de gedachten en bedoelingen van het hart. Mensen zijn vaak geneigd zichzelf mild te beoordelen en zichzelf ervan te overtuigen dat God er ook zo over denkt. God heeft geopenbaard dat de sleutel tot verlossing geloof (vertrouwen) in Hem en Zijn woord is. Buiten dat bevindt iedereen zich in een onzekere positie. **“Wie uit God is, hoort de woorden Gods”** (Joh.8:47). Het eeuwige leven is niet iets om lichtvaardig op te vatten of mee te gokken, maar om bewust naar de zekere weg te streven.

Gepubliceerd in December 2024