

# SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 94

### Voortgebracht van boven

In de studie getiteld 'Over wedergeboorte' (*Seed & Bread*, nummer 93) is met onweerlegbare bewijzen uit de Schrift aangetoond dat de Griekse uitdrukking *GENAŌ ANŌTHEN* niet 'wederom geboren' betekent, zoals het vertaald is in Johannes 3:3,7 en dat de simpele, eerlijke en objectieve betekenis van deze uitdrukking 'voortgebracht van boven' is. Nu we dit hebben vastgesteld, zijn we het tegenover God verplicht alles te ontdekken wat we over de betekenis van 'voortgebracht van boven' kunnen vinden in Zijn Woord.

Jezus Christus zei tot Zijn discipelen: 'zonder Mij kunt gij niets doen' (Joh. 15:5). Dat gold voor de apostelen tot wie dit gezegd werd en het geldt nog steeds voor ons allen in deze tijd. We moeten echter erkennen dat er veel is wat een kundig of getalenteerd persoon kan doen, ook in de sfeer van de godsdienst, dat niet echt verband houdt met Hem. Tijdens conferenties met 'kerkgroei' als thema wordt u wel duizend trucjes verteld die u kunt gebruiken en plannen die u kunt uitwerken om grote groepen mensen bijeen te krijgen. Een daarvan is dat u de beste dirigent moet zien te krijgen die er te vinden is, een koor van 400 personen bij elkaar moet brengen en opleiden. Dat zal u gegarandeerd minstens 1.200 bezoekers opleveren; 1.600 als u ook het koor meetelt. Maar dit alles zal blijken slechts hout, hooi en stoppelen te zijn op de dag dat ieders werk aan het licht zal komen.

Paulus verklaarde: 'Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods' (1 Cor. 2:11). Dat laat ons zien dat, hoewel alle menselijke dingen onderzocht en begrepen kunnen worden door het menselijk intellect, de goddelijke dingen alleen maar gekend kunnen worden als God dat mogelijk maakt.

Met het oog op uitspraken als deze in het Woord van God, is het duidelijk dat er een werk van God moet plaatsvinden voordat een zaak aanvaardbaar is voor Hem. God moet iemand daartoe in staat stellen, hem de kracht daarvoor

geven. Dat Hij dat ook doet, wordt in vele gedeelten van de Schrift verklaard en de uitdrukking die het best in dit verband past, is 'goddelijke voortbrenging.' Deze uiterst belangrijke waarheid wordt nauwelijks begrepen door velen, als gevolg van het feit dat de gedeelten die erover gaan door verkeerde vertalingen of een verkeerd begrip gedwongen zijn te dienen als steun voor traditionele opvattingen die er niet in te vinden zijn.

Er wordt wel gezegd dat we vaak onze eigen problemen veroorzaken, en dat we vervolgens problemen ondervinden van de problemen die we zelf hebben veroorzaakt. Dat geldt zeker ook in verband met de vele gedeelten waar mensen de theologische opvattingen over de 'wedergeboorte' of de zogenaamde 'nieuwe geboorte' menen te lezen. In de hele theologie wordt dat opgevat als een eenmalige gebeurtenis die ervaren wordt op het moment van de bekering, waardoor eens en voor altijd iemands plaats als kind in het gezin van God is vastgesteld. Men veronderstelt dat, zoals men door de natuurlijke geboorte een kind van zijn menselijke ouders wordt, men door een tweede, goddelijke, geboorte een kind van God wordt. Zij die beweren dit te hebben meegemaakt, claimen gewoonlijk 'wedergeboren' te zijn. Als zij evenwel het gedeelte lezen waar staat: 'Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren' (I Joh. 3:9), komen ze in grote moeilijkheden. Hoewel zij beweren deze geboorte te hebben meegemaakt, zijn ze eerlijk genoeg om toe te geven dat zij de staat van zondeloosheid nog niet bereikt hebben.

Het probleem dat zij zelf hebben gecreëerd dwingt hen andere theologische leerstellingen te ontwikkelen in de hoop het probleem op te lossen en de moeilijkheid te verdrijven. Sommigen die weinig voorstelling hebben van de aard van de zonde zijn in staat te beweren dat ze zondeloos zijn wanneer zij duidelijke tekortkomingen hebben overwonnen of bepaalde zaken hebben afgezworen die in de opvatting van hun sekte zondig zijn. Gemeten naar hun eigen privé-maatstaven zijn ze dan zonder zonde. Bovendien beweren zij vaak dat hun zondeloosheid het gevolg is van dingen als heiliging, reiniging, de tweede zegening, of de doop van de Heilige Geest. Maar er zijn veel christenen die een veel scherper beeld hebben van de aard der zonde en hoewel ze een leven leiden dat veel meer toegewijd, vroom en dienstbaar is dan dat van de ingebeelde piëtist en perfectionist, denken ze er toch niet over te beweren dat ze zondeloos zijn.

Er zijn anderen die een leerstelling hebben ontwikkeld over 'de twee naturen van het kind van God,' namelijk een 'zondige natuur' die het gevolg is van de natuurlijke geboorte en een 'goddelijke natuur' die zij toeschrijven aan het 'uit God geboren' zijn. Er wordt vervolgens beweerd dat al de zonden in ons leven het gevolg zijn van onze 'zondige natuur' en dat er nooit enige zonde kan voortkomen uit de goddelijke natuur. Hiermee veronderstelt men de oplossing gevonden te hebben voor de moeilijke uitspraak van Johannes, omdat men ervan uitgaat dat hij sprak over de goddelijke natuur toen hij zei: 'die uit God geboren is, doet geen zonde.'

Dit geeft een uitweg uit dit probleem, maar het kan geen standhouden in het voortdurende onderzoek door het witte licht van Gods Woord. Daarin hebben we maar één natuur, namelijk onze menselijke natuur. En hoewel we deelgenoot zijn geworden van de goddelijke natuur, moeten we ons bewust zijn dat het een menselijke natuur is die hiervan deelgenoot is geworden en dat het gevolg is van het geloof in de Here Jezus Christus (II Petr. 1:4).

Bij elke zinvolle studie van een gedeelte in de Schrift dienen we ons eerst af te vragen: 'Wat wordt er bedoeld?' Hierop moet een antwoord komen, geheel los van de invloed van welke leerstelling dan ook die men erop heeft gebouwd en die men meent te bewijzen door ze te citeren. En als onze vraag ons naar de oorspronkelijke Griekse tekst voert, zullen we naar de Griekse tekst gaan. Trouwens, als de suggestie om 'naar de Griekse tekst gaan' iemand verontrust, weet hij niet dat in Bijbelstudie de taalbarrière is doorbroken en dat elk feit dat iemand ter beschikking kan staan, ook u en mij ter beschikking staat.

In het gedeelte waarover wij nu nadenken (I Joh. 3:9), hangt alles af van de betekenis van het woord 'geboren.' Het Griekse woord is *GENNAŌ*, een lid van een grote woordfamilie die de stam *GEN* als basis heeft. Deze stam is ook in de Nederlandse taal terechtgekomen en dat heeft een groot aantal woorden opgeleverd met *GEN* als voorvoegsel of stam, die alle de gedachte van 'produceren' in zich hebben.

De basisbetekenis van *GENNAŌ* is genereren, of produceren, in het bijzonder in de betekenis van de oorsprong van iets zijn. De lexicons, die elkaar over het algemeen naspreken, zijn geneigd te zeggen dat *GENNAŌ* de betekenis heeft van 'verwekken,' wat echter geen probleem oplevert als we bedenken dat verwekken en voortbrengen synonieme betekenissen hebben en dat de overeenkomst is dat in beide de gedachte van 'de oorsprong zijn van iets,' dat wil zeggen 'produceren,' gevonden wordt. Over dit woord heeft Herman Cremer gezegd: 'Paulus heeft een eigenaardig gebruik gemaakt van dit woord in sommige gedeelten om er een invloed mee aan te duiden die wordt uitgeoefend op iemand waardoor zijn leven gevormd wordt, zoals in Galaten 4:24.' Ik denk echter dat dit helemaal geen eigenaardige toepassing is. Wat Paulus in dat gedeelte van Galaten beweerde, was dat het verbond van de Sinaï slaven voortbrengt, waarmee gezegd wordt dat de wet slavernij heeft geproduceerd en geen vrijheid.

De gedachte van 'voortbrengen' is de basisbetekenis die steeds in gedachte moet worden gehouden als we over een gedeelte nadenken waarin het woord *GENNAŌ* voorkomt. Johannes zegt dat 'en ieder, die uit God is voortgekomen, geen zonde doet' en dit benadrukt hij met de woorden: 'want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God voortgekomen.'

De les die wij hieruit moeten leren, is dat het voortbrengende werk van God nooit zonde tot gevolg kan hebben. Het kan niet leiden tot het begaan van zonden. Johannes zegt niet dat de kinderen van God geen overtredingen begaan. Integendeel. In voorgaande gedeelten geeft hij grif toe dat zonde kan

voorkomen in het leven van een gelovige en hij vertelt dat als iemand zondigt hij een Advocaat heeft bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Het is niet waarschijnlijk dat God zo'n geweldige voorziening zou treffen voor Zijn zondigende kinderen, als het onmogelijk was dat zij zondigen.

Wat de Heilige Geest ons in I Johannes 3:9 vertelt, is dat het voortbrengende werk van God nooit zonde zal produceren. Ook als een zonde wordt begaan door een christen, zal dat nooit het gevolg zijn van wat God heeft voortgebracht. Het voortbrengende werk van God dient altijd een doel, richt zich altijd op een bepaald eindresultaat. Het wordt vergeleken met een mens die zaad strooit. Als een boer graan wil hebben, moet hij zaad strooien dat graan voortbrengt. Alle zaden kunnen alleen hun eigen soort voortbrengen. Het zaad dat God strooit, blijft in ons. Het wordt niet veranderd in iets anders. Hij strooit nooit zaad dat zonde voort zal brengen. Als Zijn voortbrengende werk niets in ons leven produceert, zal Zijn zaad toch in ons blijven en het zal tegen ons getuigen als God de levenden en de doden zal oordelen. Het is zoals de Here Jezus verklaarde: 'Het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage' (Joh. 12:48).

Zoals we al eerder opmerkten, zullen alle gedeelten waarin *GENNAŌ* voorkomt duidelijker worden en helderder schijnen en grotere en heerlijker waarheden openbaren, als we onderkennen dat het woord 'voortbrengen' of 'produceren' betekent. Neem bijvoorbeeld II Timotheüs 2:23 waar Paulus Timotheüs instrueert om dwaze en onverstandige vragen te vermijden 'omdat zij twisten voortbrengen.'

In Mattheüs 1:18 lezen we: 'De geboorte (*GENĒSIS*) van Jezus Christus geschiedde aldus.' Het woord *GENĒSIS* is een zelfstandig naamwoord, dat is afgeleid van *GENNAŌ* en het zou moeten worden vertaald met voortbrenging. Jozef had part noch deel aan het voortbrengen van Jezus de Christus. Zijn incarnatie was volledig het werk van de Heilige Geest. In Mattheüs 1:20 lezen we dat de engel van de Heer tot Jozef zei: 'Schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt (*GENNAŌ*) is, is uit de heilige Geest.' Dit toont aan dat *GENNAŌ* meer te maken heeft met wat plaatsvond in de schoot van Maria in de negen maanden voorafgaand aan de geboorte dan met de eigenlijke geboorte van de baby zelf. Een goed verstaan van *GENNAŌ* in dit gedeelte zal leiden tot een juistere beoordeling van de maagdelijke geboorte.

Een ander gedeelte uit I Johannes is van buitengewoon belang. Er wordt nadrukkelijk uitgesproken dat: 'Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren (*GENNAŌ*)' (I Joh. 5:1). Een snelle blik op dit vers zou iemand op de gedachte kunnen brengen dat het geloof in Christus de oorzaak is en dat 'uit God geboren' het gevolg, maar dat is niet de waarheid die hier naar voren wordt gebracht. Als iemand dat hiermee zou willen bewijzen, kan hij beter hier en nu stoppen met zijn studies, want als hij verder studeert, zal hij twee andere uitspraken in deze brief zien die een dergelijke interpretatie onmogelijk maken. Dat zijn: 'Een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem

geboren (*GENNAŌ*) is' (I Joh. 2:29) en 'Een ieder, die liefheeft, is uit God geboren (*GENNAŌ*) en kent God' (I Joh. 4:7).

Deze gedeelten vertellen ons dat het geloof in Jezus Christus door God is voortgebracht. Zonder dit zouden er geen gelovigen bestaan. Sommigen die zeggen dat zij zullen geloven als zij 'er klaar voor zijn' zouden er goed aan doen hier acht op te slaan. Hoe weten ze dat het voortbrengende werk van God er is als zij erom vragen? We zien hier ook dat liefde het gevolg is van Goddelijke voortbrenging. Zonder dit zouden mensen alleen om zichzelf geven en niemand zou iets om een ander geven. Ook gerechtigheid die voldoet in de ogen van God is door Hem voortgebracht.

Ik geloof dat ik de liefhebbers van de waarheid de weg heb gewezen naar een brede laan van waarheid waarlangs zij kunnen gaan om de schoonheid van de waarheid te bewonderen tijdens hun wandeling.