

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 194

Het koninkrijk komt

Ten aanzien van de duidelijke en onvoorwaardelijke uitspraak in de titel van deze studie, wil ik me nog duidelijker uitdrukken en zeggen dat ik hiervan verzekerd ben – zo zeker als iemand maar kan zijn over de toekomstige dingen – het koninkrijk van God komt eraan. Ja, zo zeker als God bestaat, zo zeker als de zon morgen aan de hemel zal staan, zal de dag aanbreken waarop God in Christus Zijn grote macht zal opnemen (Matt. 28:18), de aarde rechtvaardig zal oordelen (Hand. 17:31) en zal heersen over de natiën op aarde (Ps. 67:5).

Wanneer deze grote goddelijke daad zal plaatsvinden, weet ik niet. Dat kan vandaag gebeuren, of volgende week, of volgend jaar, of misschien duurt het nog wel honderd jaar. Het wachten daarop maakt ontegenzeggelijk deel uit van onze wandel voor God. We wachten dus op die ene goddelijke gebeurtenis waar de hele schepping naar uitzielt.

Er is geen profetie die nog vervuld moet worden voordat God de heerschappij overneemt. Alles wat God hoeft te doen, is spreken in de hemel en dan zal het op aarde worden ingevoerd. Dan kunnen we naar waarheid zeggen: 'De Heer regeert,' en Hem prijzen omdat Hij Zijn grote macht heeft opgenomen en de aarde regeert (Ps. 96:10; Openb. 11:17).

Op grond van de duidelijke heerschappij van het kwaad op de huidige aarde weten we dat we in de laatste dagen leven van Gods langdurige betoon van genade. Uit de Schrift weten we dat het geopenbaarde koninkrijk van God de eerstvolgende toestand op deze aarde zal zijn. Niemand weet echter de datum waarop God in de hemel zal spreken en de heerschappij over deze wereld op Zich zal nemen. Het is niet aan mij, of enig ander persoon, gegeven 'de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft' (Hand. 1:7). Het herstel van het koningschap voor Israël is één van de kenmerken van Gods heerschappij over de wereld en zelfs de meestbegunstigde discipelen was het niet gegeven te weten wanneer dat zal

gebeuren. Maar we kunnen er zeker van zijn dat het zal gebeuren, want dat wordt ons verteld in het Woord van God (Zach. 14:9).

Als we ons bezighouden met deze grote waarheid van de komst van de goddelijke heerschappij op aarde, moeten we erop letten de gebeurtenissen niet met elkaar te verwarren of de tijden en gelegenheden door elkaar te gooien. De eerste daad van God, wanneer Hij Zijn weldadige heerschappij begint, is Zijn overname van de macht. Hij neemt Zijn grote macht op Zich en zal over de aarde en alle mensen daarop heersen. De Heer zal niet nederdalen van de hemel met een geroep uit de hemel, zoals beschreven wordt in I Thessalonicenzen 4:16, want het kenmerk van Zijn heerschappij is die welke beschreven wordt in Mattheüs 12:18-21.

Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn naam zullen de heidenen hopen.

Jezus Christus zal blijven zitten en in actie komen aan de rechterhand van God totdat zijn vijanden gemaakt zijn tot Zijn voetbank. 'Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft' (I Cor. 15:25).

'De HERE heeft in de hemel zijn troon (het centrum van Zijn macht)' (Ps. 11:4). 'De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd' (Ps. 103:19). In het Woord heeft God driemaal verklaard dat de hemel Zijn troon is en de aarde Zijn voetbank. Zie Jesaja 66:1 en Mattheüs 5:34,35. daarom zeg ik nogmaals dat wanneer Gods bestuur van genade eindigt en heb bestuur van Zijn heerschappij begint, die heerschappij wordt uitgeoefend vanaf de troon en niet vanaf de voetbank.

Tijdens de eerste daad van God, de goddelijke overname van de heerschappij, vindt een groot aantal gebeurtenissen gelijktijdig plaats en deze werken van God zullen het fundament vormen van de rechtvaardige regering van God over de aarde en zijn inwoners. Maar we moeten voorzichtig zijn hier geen gebeurtenissen aan te verbinden die er niet bij horen. Ons gezond verstand leert ons dat een gebeurtenis waarbij géén 'geroep' is en waarbij géén stem wordt gehoord, niet hetzelfde kan zijn als een gebeurtenis waarin de Heer neerdaalt van de hemel met een 'geroep,' de stem van een aartsengel en de bazuin van God. Mattheüs 12:18-21 kan niet dezelfde gebeurtenis beschrijven als I Thessalonicenzen 4:15-17.

De geweldige dingen die plaats zullen vinden bij Gods overname van de heerschappij zijn talloos en zij leggen het fundament en bepalen de structuur van Zijn rechtvaardige regering over de mensheid. Zonder deze zou het lijken op een mens zonder geraamte. Kortweg komen deze daden van God neer op de verlichting van de wereld (Ps. 97:4); de uitstorting van Gods Geest op alle

vlees (Joël 2:28); het ontsluiten (*APOKALUPSIN*) van Jezus Christus (I Cor. 1:7); de openbaring (*EPIPHANEIA* – felle schijnsel) van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus (Titus 2:13); de goddelijke beoordeling (oordeel) van alle levenden en alle doden (II Tim. 4:1); plus nog vele andere daarmee samenhangende gebeurtenissen die duidelijk worden geformuleerd in de Schrift.

In de verkondiging dat het koninkrijk aanstaande is, versta ik onder 'koninkrijk' 'regering.' Ik bedoel dus niet dat een 'land' aanstaande is, of zelfs dat er een koning aankomt. Ik bedoel dat er goddelijk beheer, supervisie, regering, bewind, leiding, of reglementering van God komen zal. En laat niemand beweren dat ik in een koninkrijk zonder koning geloof. Er is al iemand die als Koning is aangesteld, het is nu nog de vraag wanneer Hij Zijn grote macht op zal nemen en zal gaan doen waarvan ieder mens beseft dat een goede koning zou moeten doen. En bedenk wel dat als Jezus Christus deze aarde niet kan regeren vanuit de hemel, Hij dan ook niet de hemel kan regeren vanaf de aarde.

Voor mij bestaat er geen greintje verschil tussen de uitdrukkingen 'het koninkrijk van God' en 'de regering van God.' Het is zo dat als ik de hele Bijbel zou vertalen, ik het Hebreeuwse woord *MALKUTH* en het Griekse woord *BASILEIA* zou vertalen met het woord regering op elke plaats waar ik ze zou tegenkomen, met uitzondering van enkele gevallen waar synoniemen als bestuur, bewind, heerschappij de nuances van de context beter zouden weergeven.

Het is dus Gods regering die op aarde zal komen in deze regering zal ieder mens betreffen die ooit in deze wereld heeft geleefd, mensen die onder de levenden zijn op het moment dat het komt en mensen die zich onder de doden bevinden. Deze waarheid is tot uitdrukking gebracht in de over het algemeen genegeerde en veronachtzaamde verklaring die we vinden in II Timotheüs 4:1, dat getrouw vertaald zegt: 'Ik betuig u nadrukkelijk voor God, namelijk de Here Jezus Christus, die zal oordelen levenden en doden, bij zijn *EPIPHANEIA* (felle schijnsel), namelijk zijn koningschap.'

Deze *EPIPHANEIA*, het felle schijnsel van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, is de eerste positieve manifestatie waaruit blijkt dat de regering van God werkelijkheid is geworden. Vanaf dat ogenblik zal elke levende mens op aarde weten Wie Christus is en Wat Hij is, de vervulling van de oude profetie van Jesaja: En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien' (Jes. 40:5). Het zal ook de vervulling zijn van Gods belofte door Habakuk: 'Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken' (2:14).

Dit felle schijnsel en het begin van Gods zichtbare heerschappij zijn één en dezelfde gebeurtenis. Dit gedeelte levert de lezers van II Timotheüs heel wat moeilijkheden op, omdat het gaat over een universeel oordeel, de levenden en de doden – allen inbegrepen – maar dat is omdat zij veel te veel lezen in het

woord 'oordeel.' Zij geven aan dit woord een ongelimiteerde betekenis, laten het betrekking hebben op elk detail van iemands leven, zien er de definitieve bepaling in van alle bestemmingen en beloningen. De gelovige krijgt niet te maken met het oordeel waarvan we lezen in Johannes 5:24, maar met een ander oordeel, namelijk dat wat beschreven wordt in II Timotheüs 4:1.

Dit oordeel, met een beperkter doel, is de goddelijke beoordeling en hier zal worden bepaald wie van alle mensen een plaats krijgt in het koninkrijk van God. Als u en ik zich onder de levenden bevinden als God de heerschappij overneemt, zal bij deze beoordeling van allen die dan leven worden bepaald of we gezegend zullen worden met de voortzetting van ons verblijf onder de levenden. Als we onder de doden zijn, zal bij deze beoordeling van alle doden bepaald worden of we van tussen de doden uit zullen opstaan en de rijke zegeningen zullen ervaren die het deel zullen zijn van hen die op de aarde zijn.

Laat ons er goed acht op slaan dat wanneer het koninkrijk van God werkelijkheid wordt, onze toegang tot het koninkrijk wordt bepaald op grond van het leven dat we hebben geleefd gedurende onze dagen op deze aarde. Kan iemand I Corinthe 6:9-11 lezen en Galaten 5:19,21 en zeggen dat de uitsluiting van het koninkrijk niet wordt bepaald door het leven dat iemand op deze aarde heeft geleefd? Kan iemand vervolgens Johannes 1:12; 3:16,17,18; Handelingen 10:35 lezen en zeggen dat de toeging tot het *aionische* leven (wat het leven in het koninkrijk van God is) niet wordt bepaald door de dingen die hij op aarde gedaan heeft?

Laat niemand denken dat de verlichting van de mensheid die plaatsvindt bij Gods overname van de heerschappij iemand een 'tweede kans' geeft, een mogelijkheid om alles te heroverwegen en te gaan doen wat goed is in de ogen van God Die onze Redder is. God houdt er geen loterij op na. De Bijbel openbaart het en het is ook heel duidelijk dat sommige individuen zo hebben geleefd dat hun gedrag hun tot *persona non grata* (een onaanvaardbare persoon) hebben gemaakt voor wat het leven onder Gods weldadige heerschappij betreft. Laat niemand zichzelf misleiden. Het leven dat u tegenwoordig leeft, onze huidige houding tegenover de God die onze Redder is, kunnen de feiten zijn die u uitsluiten van het koninkrijk van God. Bedenk dat de Bijbel zegt: 'Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.'